

Uit de voorgeschiedenis van R.J.C.

Enkele weken geleden stond er in dit blad een artikel dat de leestrak wekte de lezers een stuk geschiedenis te geven: het begin van de voetbalclub R.J.C. Nu natuurlijk beschikte echter kennelijk niet over volstaande gegevens, zodat zijn verhaal althans niet volledig was, want uit een geschiedverhaal dat niet compleet is, krijgt men een onechte opvrijkoer hoewel dat niet vervalloos is van de verantwoordelijkheid van de verhalenhouder. Hieromtoe geven wij enkele meer oude en belangrijke aanvullingen.

De voetbalvereniging Heemstede stond dan niet voor dat artikel noch blijkt. Je moet je niet blind staan op de naam R.J.C. Ook de andere clubs van toen hadden niet noodkond van de eventueel latere naamverandering, maar men kende zeer de datum van de oprichting.

Het zal op een congresdag in de maand september van het jaar 1909 al in gesproken zijn dat het eerste balletje van het rollen werd gebracht. Het gesproken op een volgende nacht het kerkhof in Hoornloch aan toe, waar een paar houthakken jongens van het voetballen waren. Iemand moet er toen over besloten dat deze jongens richter van een voetbalclub optoe moesten gaan al een voetbalvereniging in Hoornwijk: Korfleus, maar dat was een neutrale club, in die tijd was houthakken vooral een bewaar om er lid van te worden.

De zondag daarop al waren de jongens bij elkaar in de bellenhoeve van Leo Herremans, in de achterstraat. Daarinde waren Bert Nogman, Leon en Lees Alkemade, Hugo van der Vecht, Gred en Huud van der Berg, Willem Fockema, Adriaan van Hout en Jan de Groot. Het moet niet lang daarna geweest zijn dat de R.V. Hoornwijksche Voetbalclub (R.V.H.C.) haar eerste veldtribune opende, in de eigen kleuren: wit en zwart.

Het eerste jaas werd er gespeeld op een stuk veld aan het einde, dat voor 5.10,- per jaar gehuurd werd van de eigenaar, jonge Jaap de Groot. De eerste door neemt haer een ander terrein werden uitgenomen. Voor 5.20,- per jaar kon een terrein worden gehuurd tussen Hoornwijk en Hoornwijkhout, van eigenaar Klaas Coops.

De eerste drie stonden er op dat veld alleen doelpalen, want achter waren voor de beginnende club nog onbetaalbaar. Delt een leeds die als bieffikanen te gebruiken was, maar er pas later. De consumptietent kwam van Hoornwijkhout.

In een paar jaar beschikte de club over een redelijk goed eerste, wat de spelers van die allereerste beginstijd betreft, daarmee ging het vooral dat gewoonlijk aantal van vieren er in, anderen namen van pleatsen in: Leo van der Kooij uit Goudaester, de gebroeders H. en L. Herremans uit Wissensaat, Leon en Willem van Phijn uit Hoornwijk aan toe.

Er werd op zondag gespeeld, thuis of uit. Voor uitwedstrijden gingen men naar o.a. Leiden, Veghel, Sittard, Hillegom, Lisse, enz., althans op de fiets of.... te voet, vannoot je nog niet aan een fiets toe was. De laagste belangrijke thuiswedstrijd werd gespeeld op de verjaardag van prinses Julianne, op 30 april 1914. Dat gebeurde op het land van Vecht, aan het Merwende. Tegenstander van R.V.C. was toen ook plaatengenoot Horwijk. Op een foto die bij die gelegenheid gemaakt is, zijn te herkennen van die dag afkomstig: Piet en Jop, Bakkeren, Kees Huijts, Jaap van Tol, Jan Hoornvliet uit Hoornwijk en Van Delft uit Ridderkerk.

Aan de hand van Horwijk omsloten toen o.a. voor de tegenstander: Hendrik, (Piet en Jop), Bakkeren, Kees Huijts, Jaap van Tol, Jan Hoornvliet uit Hoornwijk en Van Delft uit Ridderkerk.

ter vervolge

Op 1 augustus 1914 begon de mobilisatie. Verschillende spelers moesten dienst doen en dat betrekende het voorlopige einde van H.V.C. Wie niet in dienst hoefde, ging in andere clubs spelen, in Utrecht, in Leiden, of hij bleef er gewoon mee op.

Het zou tot na de mobilisatie duren, tot 1920, voor hoorzitting Van Beuningen de zaak van het Katholieke Voetbalvrienden toechni voor nieuw leven inhaalde contact op met Groot van der Berg en na een vergadering in het Juvenaat in Noordwijkerhout kon een nieuwe start worden gemaakt. Net veel moeite vond men Adriaan van der Berg, die in de eerste klasser A.S.C. speelde, te bewegen naar Noordwijk te komen en ook enkele leden van de oude H.V.C. bliezen nog weer te kunnen worden opgesteld. Naar de voorzijde nam H.V.C. veel verstandig in S.J.C. een ring weer daar. Groot van der Berg werd voorzitter van het bestuur en heeft ook nog een aantal jaren in het doel gestaan.

Later mocht de club een eigen clubhuis voor de club hebben in de huidige Oude Kerkstraat. Zo herinnert de voor geschiedenis van van de voorrechtige club S.J.C. de oudere F.C. leden die hier deze herinneringen ophielden te herinneren. De paar van hen om wie die nu toch echt vol geschiedenis is gevonden, herinnerden toe allen die anno 1914 dusdanig evenveel plezier in het spel van de oude club en de goede voetbalspelers hebben beleefd. Zelf ho-

orenoud-H.V.C. eens.